

Augusti

Sön 2	10.00	Gemensam sommargudstjänst i Nybble Rajan Ganda Mall Eleonor Persson leder
Ons 5	19.00	Bibelsamtal & Bön
Sön 9	10.00	Gemensam sommargudstjänst i Elim Latorp
Ons 12	19.00	Bibelsamtal & Bön
Sön 16	14.00	Gudstjänst Rajan Ganda Mall Ragnhild Malmsten leder
Ons 19	19.00	Bibelsamtal & Bön
Sön 23	14.00	Gudstjänst Rajan Ganda Mall Gudrun Nordström leder

September

Ons 2	19.00	Bibelsamtal & Bön
Sön 6	10.30	Gudstjänst Bönegrupp Täby
Sön 13	10.30	Gudstjänst med uppstart inför hösten Rajan Ganda Mall Berit Palm leder Insamling till fastighetskassan
Ons 16	19.00	Bibelsamtal & Bön
Sön 20	10.30	Gudstjänst Sara Bornold, Open Doors Bo Hillerström leder
Sön 27	15.00	Skördefest Linnea och Tobias Åberg Rajan Ganda Mall leder Missionsinsamling
Ons 30	19.00	Bibelsamtal & Bön

Under augusti månad planerar vi att hålla våra gudstjänster utomhus

Du kan även ta del av våra gudstjänster på Youtube

Har du frågor angående Öppna förskolan eller
Akvarellmålningen kan du kontakta
Kerstin Palm 073 - 718 84 72



Augusti – September 2020

Hemsida: www.nybblekyrkan.nu

Vi finns även på Facebook

Email: info@nybblekyrkan.nu

Pastors email: rajan.gandamall@gmail.com

Nybblekyrkans församling 719 91 Vintrosa

Bankgiro: 5505-5370

Swish: 123 174 5587

Pastor	Rajan Ganda Mall	070 - 373 13 83
Ordförande	Björn Andersson	073 - 666 49 69
Stödsamtal	Anita Göransson	070 - 222 00 30
Stödsamtal	Ingvar Björk	070 - 562 86 57

”Leka kurragömma med Gud” Lukas.24:13-32.

De flesta av oss har lekt kurragömma under vår barndom, även jag i min barndom i Indien lekte kurragömma utan att veta om att även barn i Sverige tyckte om att leka kurragömma. Än idag tycker barn om att leka kurragömma. Men hur är det med oss som vuxna idag, leker vi kurragömma någon gång? Ja kanske, men vi leker det på mer allvar nu för tiden. Vi gömmer oss för varandra. Vi har svårt att finna varandra och vi ser hur ensamhet breder ut idag i vår värld och vi märker hur ensamma vi har blivit. Vi till och med försökt att vänja oss vid ensamheten men jag måste erkänna att jag har misslyckats med det totalt. Jag gillar inte ensamhet så mycket.

Jag tänker efter om jag har lekt kurragömma med min Gud Kristus Jesus? Ja och jag finner att det alltid är Kristus som har letat efter mig och funnit mig. Men även jag bör leka kurragömma med Kristus för att söka och finna Honom. Även Kristus vill bli funnen av oss. Vad skulle kurragömma med Kristus ha att ge oss i vuxen ålder? Leken kurragömma har ett syfte och mening. Att leta rätt på varandra och finna varandra. I vuxen ålder bjuder detta oss till att söka Herren och finna Herren. Herren tillåter sig att bli funnen av oss och även vi bör tillåta att bli funna av Gud.

Evangeliet bjuder till en stark, mäktigt fast och hållbar gemenskap med Kristus och Hans Gudomliga närvaro i våra liv då det råder svår tomhet, meningslöshet, ensamhet och psykisk ohälsa i vår värld.

Jag har upptäckt att det finns en stark längtan och behov i mitt liv att känna Den uppståndne, levande Gudens närvaro i mitt liv. Jag upptäcker med fasa i mitt liv att det är jag som gömmer mig för Kristus och jag vill inte längre gömma mig för Gud, men har fortfarande lust att leka kurragömma med Gud med önskan om att Han finner mig och fyller mig med sin närvaro, ljus, kraft, tröst, frid, glädje, framtidstro, handlingskraft och helig ande. Jag finner Kristi löften i Matteus. 28:20 ” Jag är med er alla dagar in till tidens slut” så berikande. Låt oss upptäcka Kristi Gudomliga närvaro i våra liv och besegra leken kurragömma.

Amen.

Pastor Rajan Ganda Mall.